

Inhoudsopgave

blz

1	Er zit muziek in Groene Theologie - Marten Kamminga	4
2	Wat kunnen Christenen van Joden leren? - Pieter Both	5
3	Het vergeten evangelie - Reinier Sonneveld	6
4	Bonhoeffer - Edward van 't Slot	7
5	Moderne Credo's - Marissa van Meijl + Tjitte Dijkstra	8
6	Bijbelstudie Apocriefe boeken - Hans Mak	9
7	Creatief schilderen - Gertie van Dijk	10
8	'Gij zult niet begeren'. Het probleem van de afgunst - Rob Compaijen	11
9	Welkom in het Post-Corona-tijdperk - Tjitte Dijkstra	12
10	Henri Matisse - Ben Piepers	13
11	Johannes Passion – Hans Mak	14
12	Film Joods Harderwijk - Anton Daniëls	15
13	Wilhelmus – Henk Schuurman	18
14	Excursie Kampen - Tjitte Dijkstra + Bert Maarleveld	16
15	Tien geboden, woorden van bevrijding - Klaas Fongers	17

Extra informatie:

Leesgroepen	19
Werkgroep Bijbels Hebreeuws	19
Wereldgebedsdag 2021	20
Religieuze festivals	21
Aanmelden, Vrijwillige bijdrage en Vervoer	22
Corona-maatregelen	22
Programma wijzigingen	23
Aanmeldformulier (kopie voor uzelf)	23
Adressen werkgroepleden	24
Aantekeningen	25
Aanmeldformulier (om in te leveren)	26
Aantekeningen	27
Locaties bijeenkomsten	28

1 Er zit muziek in groene theologie

Groen, duurzaam denken. Het krijgt wereldwijd hoge prioriteit. Voor iedereen, in alle segmenten van de samenleving is het een thema. We spreken zelfs van een ecologische crisis. Het lijkt ook bij het vormgeven van het nieuwe normaal de vraag: gaan we nu groenere keuzes maken?

Eeuwenlang heeft de mens ongebreidelde gebruik gemaakt van de natuur. En het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens de kroon is van de schepping, zelfs heerser over de natuur. Tot in de geloofsliederen toe klonk die grondtoon door. Maar is er op grond van de schrift ook een meer holistische lezing, een andere benadering mogelijk?



Of staat die antropocentrische lezing verder van de schrift af dan we zelf dachten? En wat is daarvan terug te vinden in de liederenschat der kerk?

Op deze avond willen we u inwijden in enkele denklijnen uit de christelijke traditie aan de hand van het boek van Trees van Montfoort *Groene Theologie*. Marten Kamminga (kerkmusicus) zal verschillende liederen doen passeren – en ook verklanken – waarin het thema van de groene theologie in woord en muziek doorklinkt.



Zo wordt het seizoen geopend en de toon gezet voor een winter verkeren in de leerschool van geloof.

Inleider:	Marten Kamminga, kerkmusicus
Contact:	Ria Kornet, tel. 416792
Plaats:	Regenboog
Datum:	Woensdag 23 september 2020
Tijd:	20.00 uur

2 Wat kunnen Christenen van Joden leren?

De eerste zondag in oktober is in protestantse kerken Israël-zondag. Dat is in de goede tijd van het jaar, want rond die tijd vieren Joden: Nieuwjaar, Grote Verzoendag en Vreugde der Wet. Wij hebben allemaal wel eens een filmpje gezien van rabbijnen die met Thora-rollen dansen. Als wij aansluiten bij die feestelijke periode, heeft dat als voordeel dat wij onze bezorgde blik al meteen kunnen overwinnen.

Ook als wij aandacht hebben voor Joodse manieren van Bijbellezers, zal dat onze kijk op de Bijbel optillen.

Niemand zal ontkennen dat het Eerste Testament een serieus en soms een streng boek is.

Maar wie samen met Joden leest, ziet dat de Joodse Bijbel een vrolijke en hoopvolle kijk op het leven heeft.



Wij besteden op deze avond ook tijd om elkaar bij te praten over positieve nieuwsbronnen met betrekking tot het Joodse volk en Israël in het Midden Oosten. Hoe blijf ik op de hoogte van wat er speelt, zonder wanhopig te worden, maar juist moed te vatten door wat ik lees?

Inleider:	Pieter Both, predikant te Harderwijk
Contact:	Tjitte Dijkstra, tel: 06-19701736
Plaats:	Regenboog
Datum:	Woensdag 7 oktober 2020
Tijd:	20.00 uur

3 Het vergeten evangelie

“Jezus is als een lont. Net als je denkt dat hij verdwenen is, begint het vuurwerk.” Dit is een typerende zin uit het nieuwste boek van Reinier Sonneveld.

Daarin zoekt hij op zijn bekende grondige én toegankelijke manier naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie.

Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat hij Gods rijk kwam stichten?

Wat bedoelden zijn leerlingen hiermee?

Hoe kan zo iets gruwelijks als een kruisiging de wereld redden?



Gaandeweg ontwikkelt Sonneveld een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers.

Sonneveld zet dit Bijbelse evangelie kritisch af tegen de alternatieve evangeliën die tegenwoordig worden geboden: die van de politiek, van de religies en van de technologie.

Tot slot bespreekt hij diverse argumenten waarom het Bijbelse evangelie overtuigend is en hoe het in de dagelijkse praktijk relevant is.

Inleider:	Reinier Sonneveld, theoloog
Contact:	Tjitte Dijkstra, tel: 06-19701736
Plaats:	Petrakerk
Datum:	Maandag 26 oktober 2020
Tijd:	20.00 uur

4 Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij op 9 april 1945 werd opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg.

Hij was in de jaren '30 een van de leiders van de 'Bekennende Kirche', de belijdende kerk en hij verzette zich tegen Hitler. Zijn invloed op het denken van christenen, is groot – nog steeds.

Bonhoeffers uitgangspunt was: wat er over God te zeggen valt, wordt duidelijk in Christus. Wat betekent Christus voor ons vandaag: dat is de kernvraag van zijn theologie. Bid, handel en wacht op God in vertrouwen dat we met ons leven hoe dan ook geborgen zijn.

Bonhoeffer nam verantwoordelijkheid. Hij kon in een heel moeilijke situatie, in de gevangenis, zijn eigen angst en onzekerheid opzij zetten om voor anderen belangrijk te zijn.

Lied 511:7

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.*

*God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*



Relief van Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer stelde precies de vragen die er nu toe doen. Wat is juist handelen? Waar liggen de grenzen van onze verantwoordelijkheid? Wat betekent dit voor de keuzes die ik maak in mijn leven? Wat is onze verantwoordelijkheid als kerk nu? Hierover gaan wij in gesprek met Edward van 't Slot, bijzonder hoogleraar systematische theologie van de RUG en voorzitter van het Nederlandse Bonhoeffer werkgeselschap.

Inleider:	Edward van 't Slot, theoloog
Contact:	Corrie van der Wal, tel: 06-51193120
Plaats:	Regenboog
Datum:	Maandag 2 november 2020
Tijd:	20.00 uur

5 Moderne Credo's

Al eeuwenlang spreken christenen hun geloof uit in een credo. Dat Latijnse woord betekent "ik geloof". Meestal wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis voorgedragen. Dat credo wordt door bijna alle kerken op aarde gebruikt in vieringen. Daardoor is het een symbool voor de eenheid van de christenen.

In moderne vieringen zijn vaak nieuwe varianten van de Apostolische Geloofsbelijdenis te horen, maar ook wel credo's die een heel andere toon aanslaan.

Wat is hier aan de hand? Credo's ontstaan altijd in een bepaalde situatie en met een goede reden. Dat brengt ons bij de vraag: "Leven wij in een tijd die ons uitdaagt ons geloof opnieuw onder woorden te brengen?"



Sommige voorgangers brengen nieuwe credo's in een viering en dat valt op. Het Leerhuis nodigt daarom ds. Marissa van Meijl uit, om daar op een avond aandacht aan te besteden. Zij zal in een mini-college uitleg geven over credo's. Daarbij zal ze vooral ingaan op de vraag waarom en hoe er juist in onze tijd nieuwe credo's worden geschreven.

De avond wordt vrolijk omlijst met muzikale voorbeelden en wij testen ook met elkaar een experimenteel credo: duidelijke taal of slappe thee? Er zal veel tijd beschikbaar zijn om met elkaar goed door te praten.

Inleider:	Marissa van Meijl, predikant PKN Harderwijk
Contact:	Tjitte Dijkstra, tel: 06-19701736
Plaats:	Plantagekerk
Datum:	Maandag 23 november 2020
Tijd:	20.00 uur

6 Bijbelstudie Apocriefe boeken

Nadat we ons ruim twintig jaar verdiept hebben in de meest uiteenlopende Bijbelboeken, willen we nu (op verzoek!!) onze aandacht eens gaan richten op de zogenaamde apocriefe of deuterocanonieke boeken.

De eerste vragen zijn natuurlijk:

- wat zijn dat voor boeken
- hoeveel van die boeken waren er in omloop
- wat is het verschil met de boeken die wél in de Bijbel terechtgekomen zijn.

En waarom dan wel of niet en wie heeft die keuze dan gemaakt?

Vervolgens willen we ook kennismaken met die grotendeels onbekende literatuur en zullen we uit het rijke aanbod van de apocriefen een selectie maken.

Ds. Hans Mak zal proberen dat een beetje binnen de perken te houden, zodat we niet verzuipen in het aanbod. Tegelijk hoopt hij een mooie dwarsdoorsnede te laten zien, zodat we toch heerlijk kunnen onderduiken in een vaak totaal onbekende wereld.



Al eeuwen vóór het #Metoo tijdperk, was er het verhaal van Daniël, Suzanne en de ouderlingen. Het is een van de oudste 'mini-krimi's' uit de wereldliteratuur en een heel bekend verhaal uit de apocriefe boeken. (wandtegel 18e eeuw)

We trekken er vier keer een woensdagmorgen voor uit. Daarna hopen we tot besluit een vijfde sessie toe te voegen: als muzikale afsluiting.

Inleider:	Hans Mak, emeritus predikant
Contact:	Corrie van der Wal, tel: 06-51193120
Plaats:	Plantagekerk
Datum:	Woensdagochtend 4, 11, 18, 25 nov + 2 dec 2020
Tijd:	9.30 uur

7 Creatief schilderen met Advent

Advent... de tijd gaat van donker naar licht.

Aan de hand van goede woorden op weg naar het Licht, willen we op een creatieve manier ons bezinnen in deze adventstijd.



Samen schilderen we onze gedachten op weg van donker naar licht. Hiervoor hoef je geen 'kunstenaar' te zijn.

Het resultaat is ondergeschikt aan het bezig zijn aan.

Trek niet al te nette kleding aan; want we werken weliswaar met waterverf, maar je weet maar nooit!

Voor materialen wordt gezorgd. Hiervoor wordt een vergoeding van twee euro gevraagd.

Inleider:	Gertie van Dijk-Vermeulen
Contact:	Annelies Middelkoop, tel: 419591
Plaats:	Regenboog
Datum:	Maandag 7 december 2020
Tijd:	20.00 uur

8 'Gij zult niet begeren...'. Het probleem van de afgunst

Wanneer we afgunstig zijn, doet andermans geluk ons pijn. We kunnen het maar moeilijk verdragen dat het die ene collega, teamgenoot, vriend of vriendin, broer of zus goed gaat. Hoewel we er natuurlijk niet trots op zijn, ervaart iedereen weleens afgunst. Gedurende deze avond wil ik met u nadenken over afgunst door drie vragen te stellen.

Ten eerste, wat is afgunst precies? In ons alledaagse taalgebruik spreken we vaker over 'jaloezie'. Is er een verschil tussen jaloezie en afgunst? Zo ja, waarin bestaat dat verschil?

Ten tweede, hoe ontstaat afgunst eigenlijk? Hoe kan het dat we uitgerekend deze persoon zijn of haar geluk niet gunnen? En zijn we in onze tijd juist meer of minder vatbaar voor afgunst?

Ten derde, hoe moeten we omgaan met onze afgunst? Moeten we ervan af? En hoe zouden we onze neiging tot afgunst het beste kunnen bestrijden?



Rob Compaijen verkent deze thema's onder andere door in gesprek te gaan met bekende denkers zoals Aristoteles, Immanuel Kant en Friedrich Nietzsche. Er zal natuurlijk ook voldoende gelegenheid zijn om met elkaar over deze thema's in gesprek te gaan.

Dr. Rob Compaijen is religiewetenschapper en filosoof en postdoctoraal onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit.

Inleider:	Rob Compaijen, religiewetenschapper
Contact:	Corrie van der Wal, tel: 06-51193120
Plaats:	Regenboog
Datum:	Woensdag 13 januari 2021
Tijd:	20.00 uur

9 Welkom in het Post-Corona tijdperk

Tijdens de corona-pandemie heeft iedereen wel nagedacht over onze wereld, onze manier van samenleven en wat onze religies en politieke overtuigingen ermee te maken hebben. Wat gebeurde er op deze planeet? Ging de hele mensheid met de ogen dicht over een onbewaakt kruispunt?

Filosofen en theologen, maar ook dichters, zangers en beeldend kunstenaars hebben inspirerende bijdragen geleverd. Wat doet dat met ons?

Versterkt het corona-tijdperk onze zorgen of wekt het juist hoop: na déze alarmbel weet iedereen dat het anders moet!

Wij nemen een avond de tijd om hier eens bij stil te staan.

Het eerste uur krijgt u een rondleiding, waarin aandacht is voor uiteenlopende inzichten. Meestal serieus, vaak ontroerend, maar soms ook met vrolijkheid en een knipoog.



Na de pauze komt er een papier op tafel met tien duidelijke uitspraken van Beatrice de Graaf, Geert Mak, Tommy Wieringa en andere denkers. Daar praten wij met elkaar over door.

Inleider:	Tjitte Dijkstra
Contact:	Annelies Middelkoop, tel: 419591
Plaats:	Plantagekerk
Datum:	Dinsdag 19 januari 2021
Tijd:	20.00 uur

10 Henri Matisse

Henri Matisse, levensvreugde in vorm en kleur. Is er een kunstenaar die zo veelzijdig de vreugde van het leven heeft verbeeld in schildering en knipsels, in beeldhouwwerk en zelfs het bouwen en inrichten van een kapel?

Zijn werk is toegankelijk, oogt speels eenvoudig en raakt tegelijk aan diepere lagen van het leven.

Hij wil niemand vermoeien met zware thema's, maar expressief uitdrukken wat hij ziet en ervaart.

Hij droomt van evenwichtige kunst, die zuiver is en sereen, en die kalmerend werkt op het zware gemoed.



Ben Piepers heeft in zijn voordracht aandacht voor de ontwikkeling in de kunst van Matisse. De thema's zijn: dans en muziek, vorm en kleur, het vrouwelijk lichaam, venster op een speelse en geestrijke wereld.

Er zal aandacht zijn voor de Rozenkranskapel in Vence met muurschildering, glas-in-loodramen, het altaar en liturgische kleding, een totaalconcept. Het verhaal achter de bouw van deze kapel is bijzonder, en het is indrukwekkend te ontdekken hoe Matisse als ongelovige, de ruimte bezielt met kleur, warmte en zeggingskracht. Het laat zien dat echte kunst religieuze diepte heeft.

Ben Piepers is theoloog en voormalig pastor van de St. Lucasparochie en geschoold in het kijken naar kunst.

Inleider:	Ben Piepers, theoloog en voormalig pastor
Contact:	Corrie van der Wal, tel: 06-51193120
Plaats:	Plantagekerk
Datum:	Maandag 1 maart 2021
Tijd:	20.00 uur

11 Johannes Passion

Vanwege de overweldigende populariteit van de Mattheus Passion zou je haast vergeten dat Bach ook nog een Johannes Passion heeft nagelaten. Minder bekend maar even geniaal en jammer genoeg toch wat in de schaduw van zijn jongere broertje terechtgekomen.

Alle reden dus om die Johannes Passion van Johann Sebastian Bach wat nader te bekijken en te beluisteren! Het is meer van hetzelfde en toch ook weer totaal anders dan de Mattheus Passion. Dat heeft er mee te maken dat de evangelisten elk hun eigen verhaal schrijven maar ook met het feit dat Bach behoorlijk theologisch geschoold was en de verschillende visies van de beide evangelisten ook in zijn muziek laat doorklinken.

De muziek van Bach is heel goed te typeren als een preek over een tekst, een muzikale uitwerking en verwerking van wat hij in de Bijbel leest, in zijn hoofd en hart heeft opgeslagen en met zich mee heeft gedragen.



De Johannes Passion is wat korter dan de Mattheus Passion, bevat wat minder aria's maar is van de eerste tot en met de laatste noot van hetzelfde sublieme niveau, zowel in de vocale als in de instrumentale gedeelten. We dompelen ons onder in deze schoonheid door middel van cd's en dvd's en ik zal daarbij zo nu en dan wat toelichting geven en met name de aandacht vragen voor de verknodiging die Bach door de noten heen geweven heeft.

We beluisteren dat alles natuurlijk in de Veertigdagentijd.

Inleider:	Hans Mak, emeritus predikant
Contact:	Corrie van der Wal, tel. 06-51193120
Plaats:	Plantagekerk
Datum:	Woensdag 17 maart 2021 (2x)
Tijd:	9.30-11.30 uur en 19.30-21.30 uur

12 Film Joods Harderwijk

In 2014 verscheen het boek “Joodse Harderwijkers,” van Anton Daniëls. Hij had meer dan tien jaar onderzoek gedaan naar de Joodse gemeenschap in Harderwijk. Het boek is bijzonder indrukwekkend, want niet alleen komen de grote lijnen van de geschiedenis aan bod, maar vooral de verhalen over gezinnen en families die hun bijdrage leverden aan de Harderwijker samenleving.

Zij beheerden hun winkels, speelden in de plaatselijke orkesten en waren actief in de voetballerij en de wielersport.

Op initiatief van de stichting Joods Erfgoed Harderwijk (<https://www.stichtingjeh.nl>) is er in 2019 een documentaire film gemaakt op basis van het boek.



Daniëls loopt in de film door Harderwijk en samen met Lisette Buis vertelt hij op locatie de verhalen van de Joodse families. Iedere Harderwijker zou deze film gezien moeten hebben.

Waar anders dan in de Oude Synagoge zullen wij deze film vertonen?

De datum is gekozen tussen Pasen en 4 en 5 Mei.

Inleider:	Tjitte Dijkstra
Contact:	Tjitte Dijkstra, tel: 06-19701736
Plaats:	Synagoge, Jodenkerksteeg 1
Datum:	woensdag 14 april 2021
Tijd:	20.00 uur

13 Wilhelmus in muziek en tekst

Het Wilhelmus wordt door het Guinness Book of Records beschouwd als het oudste volkslied ter wereld. Oudste publicatie van het Wilhelmus is geschreven rond 1570. Toch is het pas sinds 1932 het officiële volkslied van Nederland.



HET WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.



Ieder jaar rond koningsdag en 4-5 mei klinkt wel de roep om de tekst van het Wilhelmus te vervangen door iets hedendaagser. De oude tekst zou niet meer in deze tijd passen en voor velen onbegrijpelijk zijn

Om daarover een oordeel te vellen is het goed om wat meer te weten over de achtergrond en herkomst van dit lied.

Ds. Henk Schuurman laat ons nader kennismaken met de herkomst en bedoelingen van het Wilhelmus uit de zestiende eeuw.

Met fluit en woorden vertelt hij over de muzikale geschiedenis van het Wilhelmus, en zet hij dit lied in de context van de tijd van ontstaan - het begin van de Tachtigjarige Oorlog. We zullen ontdekken dat het lied niet minder dan een politiek statement is, geschreven in miserbare omstandigheden maar vol hoop.

Inleider:	Henk Schuurman, voormalig predikant Harderwijk
Contact:	Bert Maarleveld, tel: 06-51793327
Plaats:	Plantagekerk
Datum:	Woensdag 21 april 2021
Tijd:	20.00 uur

14 Excursie Kampen

Bezoek iconenmuseum en stadswandeling

Kampen is een historische Hanzestad, gelegen aan de rivier de IJssel. Tot aan de Reformatie was Kampen een rooms-katholieke stad met grote kerken en kloosters. Na de Reformatie werd Kampen protestants. We bezoeken het iconenmuseum en maken daarna een stadswandeling. De wandeling wordt voorbereid door de leerhuiswerkgroep.

Het iconenmuseum is gevestigd in een voormalig klooster, dat ooit behoorde tot het convent van de Minderbroeders. De collectie omvat iconen uit o.a. Rusland, Roemenië, Bulgarije, Griekenland. Daarnaast bezit het museum de grootste collectie iconen van West-Europa. We worden rondgeleid door een deskundige gids. De maximale groepsgrootte is 12 personen. Bij meer dan 12 personen wordt een tweede gids ingeschakeld.



Programma:

We vertrekken om 10.00 uur naar Kampen per auto. Reistijd ca 35 min. We gaan proberen carpoolen te regelen. Met de trein is de reistijd 1 uur. Vertrek om 9.38 uur.

Bezoek museum 11.00 uur.

Toegang museum € 9,50 (museumkaart gratis).

Lunch om circa 12.30 uur.

Stadswandeling om circa 13.15 uur.

Tijdige aanmelding gewenst.

Organisatie:	Leerhuis Harderwijk
Contact:	Bert Maarleveld, tel: 06-51793327 Tjitte Dijkstra, tel: 06-19701736
Plaats:	Harderwijk <> Kampen
Datum:	10, 17, 24 april of in mei 2021 (i.o. nog te bepalen)
Tijd:	i.o. nader te bepalen

15 Tien geboden, woorden van bevrijding

De Tien Geboden worden al eeuwenlang beschouwd als het fundament voor de joods—christelijke ethiek en cultuur.

Maar de ethische normen zijn in de loop van de tijd nogal veranderd. En hebben ook de theologie en de kerk niet bijgedragen aan een herinterpretatie van de geboden?

Kunnen we de Tien Geboden niet beter uitleggen als tien woorden van bevrijding; ... als een wegwijzer naar de vrijheid?



Kunnen we bijvoorbeeld: ‘gij zult niet doden’ ook lezen als: ‘als er niet gedood wordt, dan kan ik leven in vrijheid.’?

In de traditie van het joodse leerhuis zullen we onder leiding van Klaas Fongers, aan de hand van de ‘tien woorden’ met elkaar in gesprek gaan hoe we deze woorden moeten lezen als woorden die ons die vrijheid geven, waartoe ze geschreven zijn.

Inleider:	Klaas Fongers, Prior Essenburg
Contact:	Annelies Middelkoop, tel: 419591
Plaats:	Catharinakerk
Datum:	Woensdag 12 mei 2021
Tijd:	20.00 uur

EXTRA

Er wordt in Harderwijk nog meer georganiseerd wat interessant is. Hieronder staan enkele activiteiten waar wij u op willen wijzen.

Leesgroepen

De meeste avonden van het Leerhuis hebben hetzelfde karakter: er komt iemand die ons bijpraat over een onderwerp. Dat kan ook anders, namelijk met een lees- en/of discussiegroep. Zo'n groep komt regelmatig bijeen om samen een boek te lezen of thema te bespreken. Deze vormen bieden mogelijkheden tot verdieping en om meer met anderen in contact te komen.

Indien u een thema of boek heeft dat zich leent om met elkaar te bespreken en aangeeft waar de bijeenkomsten plaatsvinden, dan kunt u dat melden bij het Leerhuis. Indien wij ons hierin kunnen vinden, kunnen wij er dan melding van maken in onze digitale Nieuwsbrief en op de internetsite, zodat belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Werkgroep Bijbels Hebreeuws

De werkgroep organiseert in het seizoen 2020 – 2021 één leesgroep voor personen die Bijbels Hebreeuws kunnen lezen.

Eens in de 14 dagen komen we bijeen, in de oneven weken op dinsdagmiddag.

We gaan verder met het lezen van de laatste verhalen uit het boek Richteren. Met elkaar bespreken we welk Bijbelgedeelte daarna aan de beurt komt.

De leiding van deze groep berust bij Nelie en Lukas de Grootte uit Veenendaal. Eerste bijeenkomst: dinsdag 8 september om 2 uur.

Plaats van samenkomst: Plantagekerk.

In de periode september tot mei komen we 16 keer bijeen.

De kosten bedragen € 45,- p.p. per jaar, inclusief het cursusmateriaal.

Informatie bij: Gerard Minnaard, tel 412982.

e-mail: geminnaard@gmail.com

Wereldgebedsdag 2021

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. In 2021 vindt dit plaats op vrijdag 5 maart 2021. Mits de Corona pandemie dat toelaat wordt dan overal op aarde op deze dag gezamenlijk gebeden en gezongen. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen, waaronder ook Harderwijk.



De liturgie voor de Wereldgebedsdag komt uit Vanuatu. Vanuatu is een Y-vormige tropische archipel gelegen in de Stille Zuidzee. Als thema is gekozen voor de tekst "Bouwen op een sterk fundament" op basis van Mattheüs 7: 24-27. Eén van de eerste dingen die we leren van Vanuatu-vrouwen is dat 'Land voor de inwoners is als wat een moeder is voor een baby'. De foto die werd gekozen om het programma te illustreren, weerspiegelt de vrouwenband van Vanuatu met land, cultuur en geloof.

In Mattheüs 7: 24-27 vertelt Jezus over het koninkrijk van de hemel met behulp van de afbeelding van een huis en het land waarop het huis is gebouwd. Jezus wijst er op dat een huis een goed fundament moet hebben, en dat dit ook geldt voor de gehele samenleving en maatschappij. Een oproep die gezien de huidige Klimaat- en Corona-crisis actueel is.

Ook in Harderwijk besteden we aan dat thema aandacht. De collecte komt ten goede aan projecten in het land waar de liturgie gemaakt is. De aanvang van de viering in Harderwijk en locatie worden t.z.t. bekend gemaakt via de plaatselijke kerkbladen, kranten en nieuwsbrief van het Leerhuis.

Contactadres: Ina Lobensteijn, wimenina@versatel.nl of tel. 432186.

Religieuze festivals

Leerhuisavonden zijn vaak kleinschalig en je komt er veel bekenden tegen. Maar iets meemaken waar je tien keer zoveel of duizend keer zoveel mensen ontmoet, hoe zou dat zijn? Het kan ieder jaar wel, ergens in Nederland of in het buitenland.

Inspiratiefestival Terschelling

Driedaags festival in oktober 2021? Vanwege de corona pandemie is de aflevering van 2020 uitgesteld.

Pinksterconferentie van de Stichting Opwekking.

De data en het thema voor 2021 zijn nog niet bekend.

Meer informatie tref u aan op:

<https://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie/275-over-de-conferentie/444-pinksterconferentie-opwekking>

Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt, BRD.

Bijna vijf dagen, van 12 - 16 mei 2021, rond het thema "Schaut hin" In onze taal klinkt dat als "ga eens kijken." Die woorden komen uit het verhaal van de vijf broden en de vijfduizend mensen aan de oever van het meer. Wat zou "ga eens kijken" in onze eeuw kunnen betekenen? Rond die vraag wordt in Frankfurt een oecumenisch feest gevierd, met duizenden activiteiten: concerten, fora, tentoonstellingen en ontmoetingen met gelovigen uit de hele wereld.

Meer informatie treft u aan op: <https://www.oekt.de/>



Aanmelden, Vrijwillige bijdrage en Vervoer

Voor het maken van afspraken met inleiders en locatie-beheerders is het prettig te weten hoeveel mensen verwacht worden. Wij stellen het daarom op prijs als u zich tevoren telefonisch of via email aanmeldt bij de contactpersoon. Als u uw naam, adres, telefoonnummer en/of email-adres opgeeft, berichten wij u zodra er programma-wijzigingen optreden.

Achter in dit boekje treft u een aanmeldformulier aan. We stellen het op prijs als u het formulier vóór 1 oktober inlevert bij Ria Kornet. U kunt het formulier ook scannen en via email versturen naar info@leerhuisharderwijk.nl. U kunt u ook telefonisch aanmelden via telefoonnummer 0341-416792.

NB: Wij rekenen geen toegangsprijs voor het bijwonen van de bijeenkomsten. Dat betekent echter niet dat er geen kosten aan zijn verbonden. U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken op IBAN NL77INGB0004010845 ten name van Leerhuis Harderwijk, met vermelding: "Leerhuis Harderwijk – vrijwillige bijdrage 2020/2021"; of u kunt een bijdrage in de collectebox doen.

Indien u niet beschikt over eigen vervoer en toch een bijeenkomst wenst bij te wonen, kunt u dat tenminste 1 week tevoren kenbaar maken bij de contactpersoon. We kijken dan of er een oplossing is.

Corona-maatregelen

Het Corona-virus heeft zijn gevolgen voor veel activiteiten. Wij gaan er vanuit dat groepsactiviteiten onder voorwaarden mogelijk zijn, mits iedereen de nodige voorzorgsmaatregelen treft en zich aan de richtlijnen houdt. Dat houdt in: dat u indien dat vereist is een (schoon) mondkapje draagt, tenminste 1,5 meter afstand bewaart tot anderen, uw handen tevoren ontsmet en zo min mogelijk aanraakt.

U dient bij binnenkomst uw naam, adres en telefoonnummer en/of email-adres op een presentielijst op te geven, en zich te houden aan de aanwijzingen van degene die de activiteiten coördineert.

Indien u verkouden bent, ziek bent, koorts heeft, verzoeken wij u om thuis te blijven. Indien u zich heeft aangemeld en door onvoorziene omstandigheden bent verhinderd, vragen wij u om dat telefonisch of per email door te geven aan de contactpersoon. We houden er dan rekening mee.

Als u binnen 2 weken na het bezoek van een bijeenkomst Coronaklachten krijgt, verzoeken wij u om dat door te geven.

Programma-wijzigingen

In verband met onvoorziene omstandigheden en beperkingen in verband met het Corona-virus kunnen er wijzigingen in het programma optreden. Indien u zich tevoren opgeeft voor een bijeenkomst of aanmeldt voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief, houden wij u op de hoogte. Op www.leerhuisharderwijk.nl treft u ook informatie aan over programmawijzigingen en aanvullende activiteiten.

Aanmeldformulier – kopie voor u zelf

Thema	Datum	Locatie	€/#
1 - Er zit muziek in Groene Theologie - Marten Kamminga	23 september 2020	Regenboog	
2 - Wat kunnen Christenen van Joden leren? - Pieter Both	7 oktober 2020	Regenboog	
3 - Het vergeten evangelie - Reinier Sonneveld	26 oktober 2020	Petrakerk	
4 - Bonhoeffer - Edward van 't Slot	2 november 2020	Regenboog	
5 - Moderne Credo's - Marissa van Meijl + Tjitte Dijkstra	23 november 2020	Plantagekerk	
6 - Bijbelstudie Apocriefe boeken - Hans Mak	4, 11, 18, 25 nov + 2 dec 2020	Plantagekerk	
7 - Creatief schilderen met Advent-Gertie van Dijk	7 december 2020	Regenboog	
8 - Gij zult niet begeren - Afgunst - Rob Compaijen	13 januari 2021	Regenboog	
9 - Welkom in het Post-Corona-tijdperk - Tjitte Dijkstra	19 januari 2021	Plantagekerk	
10 - Henri Matisse - Ben Piepers	1 maart 2021	Plantagekerk	
11 - Johannes Passion - Hans Mak	17 maart 2021	Plantagekerk	
12 - Film Joods Harderwijk - Anton Daniëls	14 april 2021	Synagoge	
13 - Wilhelmus - Henk Schuurman	21 april 2021	Plantagekerk	
14 - Excursie Kampen - Tjitte Dijkstra + Bert Maarleveld	mei 2021	Plantagekerk	
15 - Tien geboden, woorden van bevrijding - Klaas Fongers	12 mei 2021	Catharinakerk	

€/# = tevoren aangemeld en betaald / aantal deelnemers

Werkgroepleden:

Tjitte Dijkstra
Van Heemskercklaan 75, 3843 XP, Harderwijk
Telefoon: 06-19701736
tjittedijkstra@solcon.nl

Ria Kornet
P.C. Hoofplein 49, 3842 HD, Harderwijk
Telefoon: 416792
geriko@solcon.nl

Bert Maarleveld
Ganzekamp 1, 3848 BE Harderwijk
Telefoon: 06-51793327
anmaarleveld@gmail.com

Annelies Middelkoop
Schippersmeen 75, 3844 CL Harderwijk
Telefoon: 419591
annelies@middelkoop-stolle.nl

Roel Raadsen
Fazantlaan 2, 3847 LH Harderwijk
Telefoon: 424452

Corrie van der Wal
Vollenhovemeen 15, 3844 NC Harderwijk
Telefoon: 06-51193120
cwalm Meer@gmail.com

Informatie Leerhuis Harderwijk

Nadere informatie over het Leerhuis Harderwijk en het programma treft u aan op: www.leerhuisharderwijk.nl.

U kunt zich daar ook aanmelden voor de bijeenkomsten en abonneren op onze digitale Nieuwsbrief. Via deze Nieuwsbrief ontvangt u actuele informatie over de bijeenkomsten en houden wij u op de hoogte van eventuele programmawijzingen.

Aanmeldformulier om in te leveren

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

e-mail :

Informatie per e-mail gewenst: ja/nee

Thema	Datum	Locatie	#
1 - Er zit muziek in Groene Theologie - Marten Kamminga	23 september 2020	Regenboog	
2 – Wat kunnen Christenen van Joden leren? - Pieter Both	7 oktober 2020	Regenboog	
3 - Het vergeten evangelie - Reinier Sonneveld	26 oktober 2020	Petrakerk	
4 - Bonhoeffer - Edward van 't Slot	2 november 2020	Regenboog	
5 - Moderne Credo's - Marissa van Meijl + Tjitte Dijkstra	23 november 2020	Plantagekerk	
6 - Bijbelstudie Apocriefe boeken - Hans Mak	4, 11, 18, 25 nov + 2 dec 2020	Plantagekerk	
7 - Creatief schilderen met Advent-Gertie van Dijk	7 december 2020	Regenboog	
8 - Gij zult niet begeren - Afgunst - Rob Compaijen	13 januari 2021	Regenboog	
9 - Welkom in het Post-Corona-tijdperk - Tjitte Dijkstra	19 januari 2021	Plantagekerk	
10 - Henri Matisse - Ben Piepers	1 maart 2021	Plantagekerk	
11 - Johannes Passion - Hans Mak	17 maart 2021	Plantagekerk	
12 - Film Joods Harderwijk - Anton Daniëls	14 april 2021	Synagoge	
13 - Wilhelmus – Henk Schuurman	21 april 2021	Plantagekerk	
14 - Excursie Kampen - Tjitte Dijkstra + Bert Maarleveld	mei 2021	Plantagekerk	
15 -Tien geboden, woorden van bevrijding - Klaas Fongers	12 mei 2021	Catharinakerk	

= aantal deelnemers

Locaties bijeenkomsten

Belangrijk:

Informatie over eventuele wijzigingen van het programma of de locaties, treft u aan in de zondagsbrief van de PKN-kerken te Harderwijk, op de internetsite van de kerken (<https://pgharderwijk.nl/>), en in onze nieuwsbrief.

NB: De eventuele Corona-maatregelen per locatie kunnen verschillend zijn!

Catharinakerk

Van Maerlantlaan 1
3842 JA Harderwijk

tel 06 22500657

Regenboog

Biezenplein 1
3845 CZ Harderwijk

tel 421797

Petrakerk

Busken Huetlaan 2 (eind Vondellaan)
3842 CS Harderwijk

tel 414342

Plantagekerk

Stationslaan 136 (ingang achterom)
3841 DC Harderwijk

tel 06 38700710

Synagoge

Jodenkerksteeg 1
3841 BP Harderwijk

tel 429641